

Tappernøje Dagskole

Man skal være for at kunne lære



Kære alle

Sikke en dejlig, varm skolestart vi fik dette år. Tak fordi I var så gode til at huske solcremen hjemmefra, da vi stadig er underlagt Corona-restriktioner. Det er fortsat også vigtigt, at eleverne har egen drikkedunk med, da det mindsker trafikken i køkkenet.

Og vi skal selvfølgelig blive ved med at passe rigtig godt på hinanden, derfor skal I også have tak for jeres indsats i forhold til hostende og forkølede elever, der må blive hjemme.

I forhold til uddeling ved fødselsdage er det fortsat således, at eleverne ikke må have hjemmebagt kage med. Flødeboller, is eller andet portionsopdelt fra fabrikken er ok.

Når alt det så er sagt, så har vi fået en dejlig opstart endnu engang. Vi har budt velkommen til to skønne drenge, Daniel (0. klasse) og Deniz (3. klasse) og deres familier.

I denne uge har vi ønsket Louise rigtig god tur til Tyskland, hvor hun skal studere tysk den næste måned og vi har budt Troels velkommen som vikar i Louises sted. Herefter skal Troels undervise på vores søster-skole i Guldborgsund.

Uge 40 drager 6. til 10. klasse på lejrtur. I år bliver vi i Danmark og skal udforske Bornholm. Hjemmene får selvfølgelig flere detaljer, pakkedliste mm., når tiden er inde.

D. 23/9 er der forældremøde på skolen fra kl. 15:30-17:00. Dette foregår i elevens egen klasse uden fælles opstart.

Vi går fortsat morgentur, også selvom det smådrypper lidt. Så det er en god ide med en jakke, selvom de ældre elever nok ikke altid mener, at de har brug for en.

Denne uge starter 3.-5. klasse med svømning. Og der overholder vi selvfølgelig også alle regler i forhold til Corona. Det betyder, at eleverne ikke må låne dykkerbriller, snorkel og svømmefødder af hinanden. Så hvis de har noget hjemme, så må det meget gerne komme med i tasken (med navn på, hvis muligt)

Husk syge- og raskmeldinger på sms til: 30332359 mellem 7:00-7:15

