

Tappernøje Dagskole



Man skal være for at kunne lære

Kære alle.

Så er året ved at rinde ud og vi kan se tilbage på en rigtig god skolestart for 2019-2020 med masser af spændende undervisning, tæt samarbejde med UU-vejleder, brobygning og praktikforløb og meget, meget mere.

Vi har desuden budt velkommen til Eilev (og hans pårørende) i 2. klasse og til chauffør Helle, rengøringshjælp Jan og køkkenhjælp Jane. Desværre må vi sige farvel til Signe, som har fundet job nærmere sin bopæl.

Julefesten i år var igen en succes, hvor der blev gået Lucia, klippet og hygget i klasserne. Tusind tak for jeres deltagelse, det betyder meget for både elever og personale.

Sidste skoledag hygger vi traditionen tro med julebanko for alle elever, julefrokost i bedste "Barbara-stil" og afslutter med julegudstjeneste i Bårse Kirke.

Eleverne møder fra klokken 9 - 13.

Allerede i uge 4 (søndag uge 3) tager 5. – 9. klasse på lejrskole. Vi skal udfordre vores fysiske evner på ski i Sverige og denne gang er der rigtig mange, der aldrig har stået på ski før. Vi glæder os rigtig meget til at lære fra os. Der kommer pakkedokumentation og yderligere information til de pågældende elever.

Vi takker for jeres støtte, opbakning og gode samarbejde og ser frem til endnu et udviklende år med jer som pårørende for jeres børn/unge. Tusind tak til alle jer, der følger Tappernøje Dagskole på Facebook, deler opslag og viser interesse for elevernes og lærernes hverdag.



Alle fra Tappernøje Dagskole ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn mandag d. 6. januar kl. 8.00